

**Orde voor de gedachtenisdienst
zondag 22 november 2020
om 14.30 uur in de Nicolaaskerk Wijhe**

Thema: Gebroken geluk



Welkom

De Protestantse Gemeente Wijhe heet de gasten in deze viering welkom. Wij hopen dat je je thuis voelt in ons midden. Misschien ben je niet zo bekend of geheel onbekend met de gang van zaken in een kerkdienst. Je mag je vrij voelen om mee te bidden en te luisteren als dat aan de orde is. De orde van de dienst wordt op de schermen geprojecteerd. Er mag NIET worden gezongen in de dienst, alleen door de 2 aangewezen zangers.

Liturgische bloemschikking

In de spiegel zien we de glans van herinneringen. De kapotte stukken geven het verdriet weer vanwege de gebrokenheid van ons bestaan en het missen van de dierbaren. In de spiegel zien we ook het licht dat niet dooft. De bloemen in verschillende vormen en kleuren geven de veelkleurigheid van mensen weer.

Witte rozen

De witte rozen in het bloemstuk symboliseren geliefden die niet meer bij ons zijn. De rozen staan in de aarde geplant. Nadat ze afgesneden zijn, zetten we ze vol geloof op het bovenste niveau ten teken dat onze geliefden geborgen zijn bij God.

Kunstwerk

Het kunstwerk op de tafel bij de kaarsjes en de stenen is van wit albast en roze speksteen op een voet van eikenhout. Het betekent: 'naar het licht, omringd met liefde'.

Na de dienst

Na de dienst mogen de nabestaanden de roos en de kaars meenemen en als men een herdenkingssteentje heeft laten maken kan deze ook meegenomen.

Uitzending

De dienst wordt uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

Gedenksteen

Hebt u alsnog belangstelling voor een gedenksteen? Dan ligt op de hoge tafel bij de ingang van de kerk een kaartje van de maakster. Of u kunt haar mailen: jeannet1.jb@gmail.com

Voorgangers: kerkelijk werker Lenie van Geenen-Oudelaar en ds.

Martje Veenstra-Oving

Organist: Johannes Dijkstra

Muzikale medewerking: Carien, Bart en Louise Duursema

VOORBEREIDING

Klokgelui

Luisteren naar Morricone: 'Gabriel's Oboe'

Welkom

Zingen door zangers: lied 221: 1 en 2

Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Bemoediging en groet

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft tot in eeuwigheid
die niet loslaat wat hij begon
Goedheid en vrede van God die ons draagt,
Zijn Zoon die bevrijdt
en de Geest die ons kracht geeft.
Amen (*gemeente gaat zitten*)

Zingen drempelgebed door zangers: lied 294

Wees hier aanwezig
God van de machten, licht in ons midden,
wees onze Heiland, dat wij herleven.
Wees hier aanwezig
dat wij herleven.

Tekst bij liturgisch bloemstuk

Blijf geborgen in je naam.
Wees als mens gezegend
om wat je hebt gedaan, om wat is nagelaten,
wat soms is misgegaan, de scherven die je maakte.
Om je wezen, zwak en sterk, leven is een mensenwerk.

Blijf geborgen in je naam
wees als mens gezegend
om heel je reisverhaal met alle mensenfouten,
om vriendschap en begrip, en ongeschokt vertrouwen.
Om het leren mettertijd van de naam 'Ik zal er zijn'.
Blijf geborgen in je naam.
Wees als mens gezegend. *(naar Gonny Luijpers)*

Zingen door zangers Kyrie en glorialied: lied 126a

Refrein: Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal
een droom zijn.

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: 'Hun God doet wonderen'.
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden.

Refrein: Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal
een droom zijn.

Breng ons dan thuis, keer ons tot leven

zoals rivieren in de woestijn
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.

Refrein: Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal
een droom zijn.

Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven.

Refrein: Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap, dat zal
een droom zijn.

RNDOM HET GEDENKEN

Inleidend verhaal over Papilia

Gedachtenis der namen

De naam wordt gelezen, een kaars aangestoken. In de
bloemschikking is voor elk gestorven gemeentelid een roos
geplaatst. De ouderling van dienst knipt na het noemen van de
naam en het aansteken van de kaars een roos af en plaats deze in
de vaas, die hoger staat. Ten teken dat onze geliefden geborgen zijn
bij God.

Tijdens het noemen van de namen gaat de gemeente staan.

16 april 2020	Sjors Jan Sefnath	0 jaar
19 april 2020	Marinus Hillebrand	79 jaar
21 april 2020	Albert Hofmeijer	94 jaar
27 mei 2020	Petronella Johanna Panhuis-Farenhorst	85 jaar
6 juni 2020	Johanna Gerritje Grotenhuis-Schoterman	83 jaar
23 juni 2020	Puck Draaijer	0 jaar
12 juli 2020	Fennigje Middelveld-Mulder	98 jaar

Intermezzo muzikaal: Als alles duister is

14 juli 2020	Gerritje van Aefst-Platenkamp	91 jaar
17 juli 2020	Corinne Visser-Schut	49 jaar
2 september 2020	Gerritdina Aleida Oosterink-van Hittersum	93 jaar
26 september 2020	Elisabeth Jeeninga-Bootsma	93 jaar
2 oktober 2020	Jenny van der Bend-Lipke	100 jaar
28 oktober 2020	Willem Martinus Liefers	90 jaar
30 oktober 2020	Marrigje Johanna Bosman-Roelofs	92 jaar

Intermezzo muzikaal: Als alles duister is

Als laatste ontsteken we een kaars, dat kan de kijker thuis nu ook doen, voor allen die we in ons hart dragen en voor alle naamloze slachtoffers van rampen en oorlogen. *(iedereen gaat weer zitten)*

Moment van stilte

Als gebed door zangers: Het was een nacht.

Het was een nacht zo stil alleen
door alle doodsgeruchten
wij konden nergens anders heen
het werd een nacht van zuchten.

Een stem verhaalde van de strijd
de levenden en doden
teruggeworpen in de tijd
van oorlogstaal - verboden.

Gesmoorde stemmen en verdriet
is dit het eind der tijden
geloven kunnen wij dit niet
waarom o God dit lijden.

Maar die vol hoop zich hielden aan
het woord dat hen bevrijdde
van ver, nabij en hier vandaan
dat niets ons meer kan scheiden.

Het wordt een dag als ooit tevoor
de doornen zijn verslagen
en stemmen klinken weer in koor
van jong en oud van dagen.

Een stralenkrans, een levenskroon
de zon verdrijft de nachten
het leven bloeit, maar ongewoon
blijft het in mijn gedachten.

Het is de dag - voorbij de strijd
een stem is weer te horen,
gekomen uit de stille tijd
zijn wij opnieuw geboren.

Couplet 6 en 7 herhalen

RNDOM HET WOORD

NT-lezing: Matteus 5: 1-10

Zingen door zangers n.a.v. Jesaja 49 op melodie Psalm 91 (*tekst Sytze de Vries*)

De naam waarmee zij zijn genoemd
staat in Gods hand geschreven
en zal door alle donker heen
toch onuitwisbaar leven.
In Christus blijft die naam bewaard
naar Hem mogen zij heten
totdat de droom verkeert in zien
geloven wordt tot weten.

Korte overweging en aansluitend meditatief orgelspel als brug naar lied 1005

Zingen door zangers: lied 1005: 1 en 4

Zoekend naar licht, hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Refrein:

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.

Refrein:

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

RONDOM GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

ONZE VADER IN DE HEMEL,
LAAT UW NAAM GEHEILIGD WORDEN
LAAT UW KONINKRIJK KOMEN
EN UW WIL GEDAAN WORDEN
OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL
GEEF ONS VANDAAG HET BROOD
DAT WIJ NODIG HEBBEN
VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN
ZOALS OOK WIJ HEBBEN VERGEVEN
WIE ONS IETS SCHULDIG WAS
EN BRENG ONS NIET IN BEPROEVING
MAAR RED ONS UIT DE GREEP VAN HET KWAAD
WANT AAN U BEHOORT HET KONINGSCHAP
DE MACHT EN DE MAJESTEIT
TOT IN EEUWIGHEID, AMEN

Zingen door zangers lied 647: 1, 3 en 4

Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt krachtig gegeven:

wij krijgen een naam.

Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.

Voor mensen die hopen,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.

Zegen