

Lieve mensen, jong en oud,
allen verbonden door Gods goede verhaal

Het beste nieuws uit de kerststal!

Maar soms lijkt het of dat beste nieuws uit de kerststal het dit jaar moet afleggen tegen de coronapandemie. Het gaat bijna nergens anders over.

En dat snap ik ook wel, want we hebben er allen mee te maken.

Het heeft invloed op ons doen en laten en we denken er ook verschillend over.

Ik hoorde van verschillende kinderen en jongeren, die het heerlijk vinden, om 5 weken thuis zijn. Terwijl anderen graag na de vakantie weer naar school gaan.

Ook ouders reageren verschillend. De een vindt die 5 weken heerlijk, terwijl de ander de combinatie van zelf thuiswerken en kinderen lesgeven lastig vindt.

En al die mensen die het ontzettend druk hebben in de zorg en ziekenhuizen.

En van de andere kant die mensen waar een operatie voor de zoveelste keer wordt uitgesteld.

En dan de eenzaamheid, financiële en economische zorgen.

Afgelopen zondag zei ik al: we worden coronamoe, het roept onderling irritaties op, maar corona is ons nog niet moe!

En dan denk ik, wat moeten we dan met dat beste nieuws uit de kerststal in deze tijd?

Ja, daar had ik jullie/u over willen vertellen bij de kerststallententoonstelling die we hier in de kerk hadden.

Verskillende mensen hebben het nog gezien en ook groep 3 en 5 van de Matzerschool. Groep 6 en 7 konden helaas niet meer komen, net als vele anderen niet.

En er zijn altijd mensen en kinderen die vragen:

Ds. Martje waarom ga je toch kerststallen en –groepen sparen?

Ja, ik begon met sparen zoals iedereen eigenlijk iets gaat sparen.

Voetbalplaatjes, stickers, knikkers, weet ik veel wat.

En ik kende eigenlijk alleen maar dit soort kerststallen.



Gewoon de originele westerse kerststal zal ik maar zeggen.
Vaste groepen in een stal of zoals deze.



Mijn oude rooms katholieke burens in Heerenveen hadden ook zoiets.
Vond ik prachtig.

Maar ruim 20 jaar geleden zag ik dat wereldwinkels ook veel kerststallen te koop hadden. En dat waren toch wel heel andere stallen en groepen, dan die ik kende. Want afhankelijk van het land waar het vandaan komt is de huidskleur van Jezus, Jozef en Maria en de herders blank, geel, rood, bruin, zwart.



Deze stuurde Joop van der Wal mij. Afkomstig uit Zuid-West Nigeria.
En ik heb een stalletje uit Boliva waar geen os en ezel bij zijn, maar een kip en een lama.

Al kijkende naar al mijn kerststallen die hier 1 1/2 week geleden nog stonden, vind ik het een verrijking om te zien hoe verschillend de kerstallen en beeldengroepen zijn. En dat betreft zowel de afbeelding als de kleur. Het leert me om niet zo inclusief blank te denken, alsof de wereld alleen blank is, maar te ervaren dat de wereld mooier en rijker is als je over grenzen kijkt en probeert verbinding te zoeken met elkaar.

Dat is voor mij het beste nieuws uit de kerststal.

Dat Jezus het nieuws is voor de wereld, voor iedereen, ongeacht kleur, geaardheid, religie.

Ongeacht waar je bent geboren, je wieg heeft gestaan.

God kwam in Jezus naar de wereld voor ieder mens.

Niemand uitgezonderd.

Hij zoekt eenheid en verdraagzaamheid, ook in donkere tijden, ook in onze tijden.

Dat is het beste nieuws uit de kerststal.

Dat God in eenheid met ons is

Immanuel.

Moge het zo zijn.

Amen

Lied van eenheid, o kom, o kom Immanuel

<https://youtu.be/-8K1caO2ztg>