

Lezing in de kerk: zing: Johannes 8: 1 - 11

Luisterlied: <https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/wij-zagen-hoe-het-spoor-van-god/>

Overweging afsluiten met orgelspel

Lieve mensen, jong en oud, Gemeente in Christus naam

Een kind staat in het midden, daar horen de kinderen in de nevendienst over. Deze lezing staat op het oecumenisch leesrooster maar ik dacht: daar heb ik al zo vaak iets over verteld.

Op het alternatieve preekrooster staat de lezing over een vrouw in het midden! Ik kan me niet heugen dat ik ooit een overdenking hierover heb gehouden. Terwijl ik het een intrigerend verhaal vind.

Dus een mooie uitdaging.

En ik hoorde deze week al de opmerking: Dat bijbelverhaal? Het lijkt de Taliban wel met die steniging!

Ja, de wetgeving van het Oude Testament en de Islamitische koran ligt soms niet zover bij elkaar vandaan. Des te mooier dit verhaal, waarmee door mannelijke geleerden, geworsteld is tot de 4^e eeuw, om het wel of niet op te nemen in het evangelie van Johannes.

Tijdens het mooie Loofhuttenfeest, waarin iedereen danst en feest, spreekt ook Jezus in de tempel. Hij boeit de mensen met zijn bemoedigende verhalen over Gods liefde voor elk mens.

Zelfs de dienaren van de hogepriesters en farizeeën en dat zet uiteraard kwaad bloed bij die tempelgeleerden.

Zij willen Jezus zwart maken. En Jezus is zich daarvan bewust. Dus na het feest als iedereen naar huis gaat, gaat Jezus naar de olijfberg.

Maar er is kennelijk nog iemand niet naar huis gegaan!

Na een uitbundig feest zie je het soms niet meer zo helder. Het is van alle tijden. 's Morgens bevindt ze zich in het verkeerde bed.

En heel vervelend, het zijn de Schriftgeleerden en de Farizeeën die haar daar vinden. Hoe?

Dat vertelt het verhaal niet, maar als groep letten ze overal op en zeker of mensen de wet wel naleven!

Zoals ik al zei: het is van alle tijden!

Dorpsfeesten, festivals er zijn altijd mensen die de grens even kwijt zijn.

En na die tijd zijn er ook altijd mensen die zogenaamd het naadje van de kous weten, en erover weten te oordelen, want ja, in hun beleving lopen ze

wel altijd op het rechte pad.

Zo wordt de vrouw in het midden gezet!

Soms kan het fijn zijn als je het middelpunt bent.

Als je de bruid bent, als je jarig bent, je diploma haalt, gewoon in het zonnetje wordt gezet.

Maar in dit geval was de vrouw liever door de grond gegaan!

Betrapt op overspel!

En dan moet je worden gestenigd volgens de wetten van Mozes.

Ook in onze tijd soms nog letterlijk, maar veel meer nog figuurlijk gesproken.

Een oordeel is snel geveld.

Het gekke vind ik alleen, met wie is ze betrapt op overspel?

Waar is die man? Gaat die vrijuit?

Voor de schriftgeleerden en farizeeën niet van belang, want deze vrouw de mogelijkheid, om Jezus in het nauw te drijven.

Immers de wet is duidelijk, ze heeft overspel gepleegd, dan moet ze worden gestenigd?

Zo wordt de vrouw misbruikt voor eigen gewin. Om de status van deze groep mannen te verhogen.

En zoals ik ergens las, er is een soort mannen die de eigen status wil verhogen door vrouwen in het verkeerde bed te slepen. En deze groep mannen slepen haar uit het verkeerde bed, niet voor haarzelf, maar voor zichzelf.

Om zichzelf op te waarderen. En misschien hadden ze ook wel in het diepst van hun hart, even aan haar willen zitten.

Zien wij dat ook niet gebeuren in gebieden met onrust, oorlog. Hoe vaak worden vrouwen niet misbruikt? Ik denk alleen al aan de 2^e wereldoorlog.

In april en mei 1945 werden er ongeveer 2 miljoen vrouwen verkracht door Russische soldaten. Die deels hun eigen vrouw en kinderen hadden verloren en zich wilden wreken.

Maar ook nu gebeurt het.

Wordt misbruik gemaakt van vrouwen. Gedwongen tot seks met hulpverleners voor een maaltijd of eten voor de kinderen. Of moet er zogenaamd worden gezuiverd door vrouwen te verkrachten.

Eigen frustraties, boosheid en angst voeren de boventoon, vaak in collectief verband, zodat niemand van de mannen persoonlijk de schuld krijgt.

En zo wordt de vrouw gebruikt door deze groep Schriftgeleerden en farizeeërs om Jezus aan te pakken. Omdat hij hun gezag ondermijnd.

Ze vragen Jezus om een reactie.

Hij kent immers de wet van Mozes die voorschrijft dat de vrouw gestenigd moet worden. Als Jezus zegt: ze moet gestenigd, dan strookt dat niet met zijn woorden over Gods Koninkrijk, liefde en vergeving.

Zegt hij: Nee ze moet niet gestenigd, dan zet Hij de wet van Mozes buiten werking. Een duivels plan!

Ook Jezus heeft dat door.

En wat doet hij·····..?

Hij schrijft met zijn vinger op de grond.

Maar de mannen willen antwoord en dan zegt Jezus:

‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’

Hij bukt zich weer en schrijft verder.

Wat schreef Jezus op de grond?

Dat weten we niet. Wel kennen we het effect.

De mannen gaan, de oudsten eerst.

Waarom?

In commentaren is te lezen, dat het schrijven op de grond en het spreken over zonde, de Bijbelvaste Schriftgeleerden en Farizeeën meteen doet denken aan een tekst uit Jeremia, waarin staat dat de zonden worden opgeschreven en God de zonden niet vergeet.

Met andere woorden, je kunt het wel hebben over de zonde van een ander, maar hoe zit het met die van jezelf?

En een voor een maken de mannen zich los van het collectief om de vrouw te stenigen. De oudsten eerst, daarna de rest.

Dat is het wonder op zich!!!!

Want hoe moeilijk is het om een groep, die iets heeft besloten, tot bedaren te brengen. Als massa voelt men zich sterk en denkt men collectief. Vindt men er allemaal wat van en wordt het een optelsom.

We zien het dagelijks gebeuren, omdat ons dagelijkse samenleven momenteel ook best onder druk staat. Met alle regelgeving, de vaccincode. Wel of geen vaccin. Soms tegenstrijdige regels, het klimaat, oorlog.

De wereld is in het klein en groot in beweging.

Maar wat Jezus hier doet is de mensen dwingen bij zichzelf te rade te gaan.

Jullie beschuldigen die vrouw, Jullie vinden wel van alles, maar hoe zit het met jezelf en je eigen fouten?

Jezus dwingt mensen, ook ons, hiermee tot zelfonderzoek als enkeling, als persoon.

Als groep heb je gemakkelijk eisen, ook hier eisen ze hun recht, maar gaan als enkeling naar huis.

En de vrouw staat nog alleen in het midden.

Niemand heeft haar veroordeeld.

Ik veroordeel u ook niet, zegt Jezus.

Ga naar huis en zondig niet meer!

Wat Jezus doet is haar aan zichzelf teruggeven want ze moet haast getraumatiseerd zijn. Net de dood door steniging nog in ogen zien en nu····· ga naar huis, zondig niet meer!

Dit is werkelijk een nieuw begin voor haar!

En kan voor veel mensen heilzaam zijn omdat er dan weer toekomst mogelijk is.

Jezus laat in Gods naam, de mensen, ook ons, met andere ogen kijken naar leefregels. Niet als geboden, doden en strak in het pak, maar meer, ga eerst eens bij jezelf te rade.

Voordat je oordeelt over een ander, voordat je tornt aan regels of afspraken.

Doe aan zelfonderzoek en voel je verantwoordelijk, niet allen voor jezelf, maar voor elkaar, in plaats van elkaar veroordelen.

Want op die manier kunnen we samen leven in Gods toekomst.

Moge het zo zijn.

Amen