

**Overweging nav Ex. 6: 9, 28 en Ex 7: 1-7 aansluitend meditatief orgelspel**

Lieve mensen, jong en oud, mensen van God en zijn gemeente

Het is vreemd om hier zo te staan vanmorgen.

Een bijna lege kerk.

Nog enkele mensen die een taak hebben.

De cantorij voor de muzikale ondersteuning.

Maar wij doen dit,

omdat we graag de lijn willen voortzetten,

waar we mee gestart zijn

de 1<sup>e</sup> zondag in de veertigdagen.

Het project: Sta op!

U heeft daarvoor

de veertigdagen kalender gekregen.

Sta op! past bij het symbolisch bloemstuk

met die stip op de horizon.

Bij de spaardoosjes van Kerk in Actie,

omdat we niet voor onszelf leven,

maar bewust van het leed van anderen.

En het project van de kindernevendienst.

Over een teken van leven.

Hoe belangrijk een teken van leven

voor mensen kan zijn.

Al zijn de kinderen verder niet in de kerk,

ik bedacht me wel,

ze hebben ook allemaal thuis

een eigen boekje over de veertigdagentijd.

Voor elke dag een verhaal, opdracht

en vanmorgen via mail het bijbelverhaal

en de verwerking.

Wij willen graag die lijn doorzetten,

omdat wij hopen en bidden dat we 5 april

misschien allen weer in de kerk mogen zijn.

Voor Palmpasen en aansluitend in die week

de Paascyclus die mag eindigen

in het grote opstandingsfeest van Pasen!

Ik heb zelf altijd wat gehad

met die Bijbelse Exodusverhalen.

De onderdrukking van het volk Israël in Egypte.

Hoe God hun jammerklacht hoort,  
naar hen omziet, middels Mozes,  
om het volk uit de slavernij te leiden.  
Lijdensverhalen, die naast het lijden van Jezus  
passen in deze veertigdagentijd.  
Om je te bezinnen op het leven  
en wat er werkelijk toedoet.  
Om oog te hebben voor allen  
die nog lijden in onze wereld.  
De parallellen die je kunt trekken  
tussen toen en nu.  
Mensen op de vlucht, die vastzitten  
aan de grenzen van Europa!  
En wat doet het Coronavirus met ons allen?

Ik had mijn moeder vrijdag aan de telefoon  
en ze zei: Dit heb ik nog nooit meegemaakt.  
Dat de kerk sluit!  
Zelfs in de oorlog gebeurde dat niet!  
Er sprak emotie in haar stem  
en ik denk dat velen  
dat misschien ook herkennen,  
want zei ze toen:  
Juist nu heb je de kerk eigenlijk zo nodig!  
Daar bedoelt ze niet mee,  
dat God of de kerk het probleem oplost,  
maar meer het gevoel  
van saamhorigheid en het delen  
van vertrouwen in God, wat er ook gebeurt!

Maar soms kan het met vertrouwen ook anders gaan.  
Het volk Israel had vertrouwen in Mozes  
en Mozes in God.  
Maar het pakt heel anders uit.  
Niets wegtrekken uit het doodsland Egypte,  
maar nog harder werken!  
En dan staat er een raar zinnetje.  
Het was me nooit zo opgevallen.  
God zegt: 'Ik zal ervoor zorgen  
dat de farao hardnekkig weigert jullie te laten gaan!

Waarom doet God dit?  
Dat is toch vreemd?  
Want als **farao een vrije keus** heeft,  
dan is niet God, maar hijzelf  
toch verantwoordelijk  
voor de verharding van zijn hart?  
En als we het omdraaien,  
als farao **geen keuze heeft**,  
als God zijn hart verhardt,  
waarom wordt farao dan gestraft,  
kun je je afvragen,  
want ook zijn oudste zoon wordt gedood  
in die nacht van de uittocht?  
Dat is toch niet eerlijk of rechtvaardig?

Om hierop een antwoord te vinden  
heb ik wat commentaren doorgelezen.  
Het blijkt dat je het bijbelverhaal  
ook altijd moet doorlezen.  
En dan lees je dat na de eerste 5 plagen  
farao zelf steeds zijn hart verhardt.  
Pas vanaf de 6<sup>e</sup> plaag is het God  
die het hart van farao verhardt.  
Dat is raar, maar bij Jonathan Sacks,  
emeritus opperrabijn,  
ik heb hem voorgaande weken ook al aangehaald  
las ik dat farao in feite iemand is  
die verstrikt raakt in een obsessie.  
Dat hij de baas wil zijn en niet God.  
De plagen en het willen vertrekken  
van het volk Israel  
hebben hem zo in de macht,  
dat het niet alleen hem,  
maar ook zijn omgeving te gronde richt.  
Zelfs farao's eigen raadmensen  
zeggen op een gegeven moment:  
'Laat dat volk toch gaan, ze richten u te gronde'!  
Maar farao is elk gevoel voor redelijkheid kwijt.  
Gelooft alleen nog in zichzelf als god!  
Dat te lezen vind ik fascinerend.

Want het is iets dat we in ons dagelijkse  
leven ook gewoon terugzien.  
Mensen die de hakken  
op een ongelooflijke manier  
in het zand kunnen zetten.  
Die niet denken in oplossingen,  
maar alleen in verharding  
en contraproductief zijn.  
Wij willen het zo en je mag alleen nog.....  
Of wij willen niet meer dat.....  
En ze slepen anderen erin mee...  
Dit te weten helpt ook om  
mensen als Hitler, Stalin  
en vele tirannen nu enigszins te begrijpen.  
Farao heerste over iedereen,  
behalve over zichzelf.  
Was slaaf van zichzelf  
en gevangen in zijn gedachten en wil.  
Voelde zichzelf god in plaats van  
God toe te laten in zijn gedachten en zijn leven.

Dat is het tegenovergestelde  
van de vrouw bij de bron.  
Zij voelde zich niet gezien en gekend,  
maar Jezus ziet haar staan  
Zij laat het toe, sluit Jezus in haar leven.  
Daarmee is haar toekomst is gaande.  
En ik denk dat het ook voor ons geldt.  
Heel Nederland ligt bijna plat.  
Alles op slot.  
Het geeft aan dat het leven niet maakbaar is.  
Maar wel dat we vertrouwen  
mogen hebben in God.  
Dat Hij met ons meetrekt  
ook in deze tegenspoed.  
Want uiteindelijk is het God die Israël bevrijdt.  
Jezus die vrouw bij de bron nieuwe toekomst geeft.  
Mogen ook wij in onze zorgen en angst  
leven vanuit dit Gods vertrouwen.  
Moge het zo zijn. Amen