

ORDE VAN DIENST WIJHE ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020

Voor de dienst klokgelui, orgelspel, welkom door ouderling van dienst

Aanvangslied gezongen door zangers: Lied 103: 1 en 3 Zegen mijn ziel

Bemoediging en groet

Kyrie en gloria gezongen door zangers op melodie lied 134 (tekst R. Kleijer)

Heer, onze aarde wordt verscheurd
door genocide en terreur
door grof en tomeloos geweld,
waarbij 'het recht der sterksten' geldt.

Heer, onze wereld raakt ontspoord
door oorlogstaal en brute moord,
door het gebrek aan eerbied
voor wat U ons voorhoudt in Uw Woord

Heer God, wij allen smachten
naar de dag waarop wij met elkaar
de vrede vieren- wereldwijd,
het eind van alle haat en nijd.

+++++

Wij zingen U de lof toe, Heer
U die ons recht en vrede leert
U die Uw heil en zegen geeft
aan wie gelovig met U leeft.

Lantaren aansteken en inleiding op lezingen en aansluitend YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=A0dqfUFyY8U> of
<https://www.youtube.com/watch?v=NKuYPxV9rHg>

OT-lezing nav Genesis 4: 23-26 door zangers uit Zingend geloven, deel 7, lied 36 op de melodie van gezang 293 Wat de toekomst brengen moge

Ken je wel het lied van Lamech?
Ongebreideld neemt hij wraak.
Voor een striempje op zijn lichaam,
of een vuistslag op zijn kaak.
Lamechs trots kan niets verdragen
en in woede slaat hij neer
ieder die hem komt belagen
zelfs tot elf maal zeven keer.

Wie met Lamech mee blijft zingen

komt niet aan vergeven toe;
dat alleen kan haat bedwingen
en die liefde wordt nooit moe.
Doe dan wat er staat geschreven
luister naar Gods klare taal
ieder zal een mens vergeven
zeventig maal zeven maal.

NT-lezing: Matteus 18: 21-35, meteen aansluitend door zangers lied 339a

Overweging

Kort meditatief orgelspel

Pastorale mededelingen,

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Lied 993: 1, 2 ,3, 4, 6 en 7

Zegen

Orgelspel