

**DOOPDIENST IN DE
PROTESTANTSE KERK TE WIJHE
29 JANUARI 2023**



Voorganger: Ds. Martje Veenstra-Oving

Organist: Pieter Kersten

Muzikale medewerking: ImPress onder leiding van Marieke van Ravenhorst

In deze dienst worden gedoopt:

**Dean Bosman, 6 september 2022
zoon van Anouk en Danny Bosman-Pool
broertje van Lily en Yrsa**

**Morris Hutten, geboren 21 oktober 2022
zoon van Lieneke en Jasper Hutten-Oosterink
broertje van Nilan**

**Willemein van Binsbergen, geboren 28 oktober 2022
dochter van Annie en Sebastiaan van Binsbergen-van der Wiel
zusje van Doutsje, Alyke, Feline en Teijler**

**Emma Rosa Alida Holtkamp, geboren 30 november 2022
Dochter van Wieke Holtkamp en Rob Berentsen
Zusje van Fedde en Mats**

VOORBEREIDING

Orgelspel, klokgelui

Welkom door ouderling van dienst Teun

Aanvangslied 218: 1, 3, en 5 Dank U voor deze nieuwe morgen

Moment van stilte

Bemoediging, groet, drempelgebed

V: Wij zullen in Gods Naam mensen zijn
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

ImPress:

Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer.
Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon.
Genade en vrede van God, de Vader;
Door Jezus zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.

Allen:

Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer.
Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon.
Genade en vrede van God, de Vader;
Door Jezus zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.

Halleluja, halleluja, amen.

Halleluja, halleluja, amen.

V: Trouwe God, laat uw Geest
ons leiden in deze viering.
Dat ons leven staat in het licht van Uw trouw. Amen

Kyriegebed

Glorialied 305 Alle eer en alle glorie

BEDIENING VAN DE DOOP

Voorganger

Jezus heeft gezegd: Ga dus op weg
en maak alle volken tot mijn leerlingen,
door hen te dopen in de naam
van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
en hun te leren dat ze zich moeten houden

aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie,
alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. (Mattheüs 28: 19-20)

Gemeente, Anouk en Danny Bosman-Pool,
Lieneke en Jasper Hutten-Oosterink,
Annie en Sebastiaan van Binsbergen-van der Wiel
En Wieke Holtkamp en Rob Berentsen
hebben het verlangen uitgesproken
om hun kind ten doop te houden.
De kerkenraad heeft met vreugde met hun wens ingestemd.

**Als de dopelingen binnen komen zingen we uit
Geroepen om te zingen 79: 1 en 2**

Verbonden met vader en moeder
natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen
vier jij hier dit feest met ons mee.
Je hebt al een naam,
maar je krijgt er een bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.

Je bent al een tijdje bij mensen,
je naam is bij ons al vertrouwd
en dus is het tijd om te vieren
dat God die je kent van je houdt.
Je hebt al een naam,
maar je krijgt er een bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.

Aansteken (doop)kaarsen van de zusjes en broertjes

Gedicht: Meer dan een wonder

Nooit gedacht dat je zo mooi zou zijn.
Nooit gedacht, zo perfect en klein.
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je bent meer dan een wonder.

Door Hem bedacht.
Door Hem gemaakt.
Door Hem geliefd en aangeraakt
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.
Je bent meer dan een wonder.

Dicht tegen me aan: je voelt zo warm en zacht.

Vol verwachting hebben wij op jou gewacht
En nu jij er bent...

Je kijkt me aan, ik zie een prachtig kind,
Ik kijk jou aan, de hemel geeft ons licht
Zo overweldigend, zo onbeschrijfelijk.

Je bent... meer dan een wonder!

Doopebed, gezongen onder leiding van ImPress
Gebed om zegen (Sela)

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen
ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest, Heer
Jezus komt tot mij
als de Bron van leven
die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waar in U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader maak ons tot een zegen
hier in de woestijn
Wachtend op uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij
van uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn (2x)

Inleiding op de doop door gesprek met de kinderen

Beamen van de doop door Anouk en Wieke en aansteken van de kaars

Anouk en Wieke, door de doop van jullie kinderen
Staan jullie in een traditie van mensen die geloven,
dat wat er ook gebeurt in het leven,
je mag blijven geloven dat je wordt gedragen

door Gods belofte: 'Ik zal er zijn voor jou!'

Zo is de doop van jullie kinderen ook voor jullie het moment dat je je eigen doop beaamt.

Daarom vraag ik jou:

wil jij vanmorgen ja zeggen tegen je eigen doop?

Anouk, wat is daarop je antwoord?

Wieke, wat is daarop je antwoord.

Dan wil ik jullie vragen jullie kaarsen aan te steken

Doopvragen voor de ouders (*gaan staan*)

Beste doopouders, beloven jullie te willen leven

in het verband van de gemeente van Christus

en je kind daarin te laten opgroeien

opdat het op de weg naar de volwassenheid,

de boodschap van het Evangelie,

de Bijbel leert kennen en eenmaal zelf mag beamen

wat met de doop gegeven is in het leven van de mens?

Anouk en Danny Bosman-Pool wat is daarop jullie antwoord?

Lieneke en Jasper Hutten-Oosterink wat is daarop jullie antwoord?

Annie en Sebastiaan van Binsbergen-van der Wiel wat is daarop jullie antwoord?

Wieke Holtkamp wat is daarop je antwoord?

Rob Berentsen beloof jij Wieke daarin terzijde te staan en haar te steunen en te helpen als zij probeert Emma groot te brengen met de boodschap van het Evangelie?

Rob wat is daarop je antwoord?

Vraag aan de gemeente: (*gaan staan*)

Gemeente, wilt u deze ouders,

als u daartoe geroepen wordt,

hen terzijde staan,

als zij proberen hun kind groot te brengen

in de geest van het Evangelie?

Wat is daarop uw antwoord?

Gemeente: Ja.

Zingen: Geroepen om te zingen 79: 3 en 4

Je bent een begrip aan het worden;

steeds meer mensen noemen je naam;

ook God heeft je naam nu geroepen

en dus zijn wij hier nu tezaam.

Je hebt al een naam,

maar je krijgt er een bij op dit feest,

want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader,

de Zoon en de Heilige Geest.

Nu mag je gaan leven met mensen

verbonden in liefde en trouw.
Omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods naam leggen naast die van jou.
Je hebt al een naam,
maar je krijgt er een bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest.

Naamgeving en bediening van de doop

Zingen onder leiding van ImPress: Kidsopwekking 185

De Here zegent jou
en Hij beschermt jou.
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn.
en heel dicht bij je zijn
Hij zal zijn vrede aan je geven.

De Here zegent ons
en Hij beschermt ons.
Hij schijnt Zijn licht over ons leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij ons zijn.
Hij zal Zijn vrede aan ons geven.

Overhandiging doopkaart en doopkaarsen door de ouderling van dienst:

Zo ontvangen jullie allen de doopkaart en ook een doopkaars.
De doopkaars wordt aangestoken aan de paaskaars,
die is aangestoken in de paasnacht
als teken van het licht van Christus.
Licht van God voor de wereld.
Ieder jaar kunnen jullie deze kaars
even laten branden
om je zo weer bij de doop te bepalen van jullie kinderen.
En natuurlijk kun je de kaars ook branden
op andere hoogtepunten,
maar ook bij dieptepunten in het leven van jullie kind.
Ik wil vragen of Lily, Marlieke, Feline en Joop
naar voren willen komen om de kaarsen aan te steken
aan de Paaskaars voor Dean, Morris, Willemein en Emma

**Doopsteen op de gedenkplaat leggen door de doopouders, ondertussen
luisteren wij naar muziek van Jan Smit: Niemand zo trots als wij
(daarna gaan de kinderen naar de nevendienst)**

RNDOM HET WOORD

Bijbellezing: Lucas 13: 18-21

Zingen door ImPress: Morning has broken

Korte overweging en afsluiten met lied: Ik wens jou

(tekst: Trinity, muziek: Trinity & Gordon Groothedde, vertaling: Elly Zuiderveld)

Moeders van de dopelingen

Ik wens jou een dak boven je hoofd.
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht.

Moeders van de dopelingen en ImPress

Ik wens jou genoeg om door te gaan.
Dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan.
Ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind.

Allen:

Een muur voor de wind
en een vuur voor de kou.
Een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou. (2x)

'k Wens jou vrede toe om wie je bent.
Dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent.
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft.

Een muur voor de wind.
en een vuur voor de kou.
Een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou. (2x)

Ik bescherm je voor de wind, en vind voor jou een schuilplaats
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel.
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang.

RANDOM GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen slotlied: Lied 675: 1 Geest van hierboven

Zegen, gezongen Amen

Wilt u na de zegen nog even weer gaan zitten