

**DOOPDIENST IN DE
PROTESTANTSE KERK TE WIJHE**

10 oktober 2021



In deze dienst wordt gedoopt:

CÀTO PUCK DRAAIJER

dochter van Janneke Klein Ovink en Lars Draaijer
geboren op 22 juni 2021

Voorganger: Ds. Martje Veenstra-Oving

Organist: Pieter Kersten

Muzikale medewerking door enkele medewerkers van ImPress:

Marieke, Jeannet, Anton en Popko

VOORBEREIDING

Orgelspel, klokgelui, welkom

Zingen aanvangslied 218: 1, 2 en 3

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Kyriegebed

Glorialied 218: 4 en 5

BEDIENING VAN DE DOOP

Voorganger: Jezus heeft gezegd: Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en van de Heilige Geest en hun te leren dat ze zich houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld (Matteus 28: 19-20).

Gemeente, Janneke Klein Ovink en Lars Draaijer hebben het verlangen om hun dochter ten doop te houden. De kerkenraad heeft met vreugde met hun wens ingestemd.

Luisterlied bij binnenkomst Cato Puck: Wees welkom van Stef Bos

<https://youtu.be/MAFOZAe9xOM>

Op een dag ben je geboren
Uit samengaan ontstaan
Uit een lange rij van mensen
Die nog diep in jou bestaan
Met hun angsten en verlangens
Met al hun liefde en hun pijn
Daar ver in het verleden
Ligt de bron van wie wij zijn

En wat wij nu verkeerd doen
Zal jij ons moeten vergeven
En al zal je ons soms haten
Jij komt ons in jezelf tegen
Want al vind je ook de vrijheid
Wij zijn in elkaar gevangen
Al zal jij ons ontwijken
Wij blijven jou omarmen

Welkom in de wereld

Welkom in de tijd
Welkom in ons leven
Welkom in ons huis
Welkom in de wereld
Welkom in de tijd
Welkom in ons midden
Welkom in ons huis

En op een dag dan zal jij hier weggaan
Naar daar waar wij niet zullen zijn
Als een schip dat in de toekomst
Aan onze horizon verdwijnt
Naar een tijd die wij nooit zullen kennen
Jaren die nog niet bestaan
Nieuwe muren om te slechten
Nieuwe bruggen om te slaan

Wees welkom in de wereld
Welkom in de tijd
Welkom in ons leven
Wees welkom in ons huis
Welkom in de wereld
Welkom in de tijd
Wees welkom in ons midden
Welkom in ons huis

Doopkaars aansteken van Puck

Doopgebed

Inleiding tot de doop door gesprek met kinderen

Doopgelofte (de doopouders gaan staan)

Janneke beloof je te willen leven
in het verband van de gemeente van Christus
en je kind daarin te laten opgroeien
opdat het op de weg naar de volwassenheid,
de boodschap van het Evangelie,
de Bijbel leert kennen en eenmaal zelf mag beamen
wat met de doop gegeven is in het leven van de mens?
Wat is daarop je antwoord?

Lars, beloof jij Janneke daarin terzijde te staan en haar te steunen en te helpen als zij probeert Cato
Puck groot te brengen met de boodschap van het Evangelie?
Lars wat is daarop je antwoord?

Vraag aan de gemeente: *(gemeente gaan staan)*

Gemeente, wilt u deze ouders,
als u daarom wordt gevraagd, hen helpen,
als zij proberen hun kind groot te brengen
in de geest van het Evangelie?
Wat is daarop uw antwoord?

Gemeente: Ja.

Zingen door zangers: Meer dan een wonder (Kinga Ban)
Aansluitend komen de doopouders naar voren.

Naamgeving en bediening van de doop

Zingen door zangers: Ik wens jou (Trinity)

Overhandiging doopkaars door de ouderling van dienst:

De doopkaars zal worden aangestoken aan de Paaskaars.

De paaskaars is aangestoken in de paasnacht
als teken van het licht van Christus.

Licht van God voor de wereld.

Ieder jaar kunnen jullie deze kaars even laten branden
om je zo weer bij de doop te bepalen van Cato Puck.

En natuurlijk kun je de kaars ook branden
op andere hoogtepunten,

maar ook bij dieptepunten in het leven van jullie kind.

Zo ontvangen jullie ook de doopkaart.

En Berdien wil jij de doopkaars aansteken?

Doopsteen en bij wegbrengen doopsteen zingen door zangers: lied 358

(Daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst)

RANDOM HET WOORD

Bijbellezing: Exodus 2: 1-11

Luisterlied: Nu jij er bent, Trijntje Oosterhuis

<https://youtu.be/i-Q4ylatF34>

Korte overweging en luisterlied: The circle of life van Elton John

<https://youtu.be/IwH9YvhPN7c>

Vanaf de dag dat we aankomen op de planeet

En glinsterend in de zon stappen

Is er niet meer te zien dan er ooit gezien kan worden,

Meer te doen dat ooit gedaan kan worden

Sommigen zeggen: "eet of word gegeten"

Sommigen zeggen: "leef en laat leven"

Maar iedereen is het met elkaar eens wanneer ze de massa volgen

Je zou nooit meer moeten nemen dan je geeft

In de cirkel van het leven

Het is het rad van fortuin

Het is de sprong naar vertrouwen

Het is de band van hoop

Totdat we onze plaats vinden

Op het afgewonden pad

In de cirkel, de cirkel van het leven

Sommigen van ons vallen neer aan de kant van de weg
En sommigen van ons schieten naar de sterren
En sommigen van ons zeilen door onze zorgen
En sommigen moeten leven met de littekens

Er is veel te veel om hier te nemen
Meer te vinden dan er ooit gevonden kan worden
Maar de zon, die hoog door de saffieren lucht rolt
Blijft groots en klein op de eindeloze ronde

In de cirkel van het leven
Het is het rad van fortuin
Het is de sprong naar vertrouwen
Het is de band van hoop
Totdat we onze plaats vinden
Op het afgewonden pad
In de cirkel, de cirkel van het leven

Zingen allen Evl 398 Handen heb je om te geven

RONDON GEBEDEN EN GAVEN
Pastorale mededelingen

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven nog digitaal

Zingen allen slotlied 425

Zegen en gezongen Amen