

Overweging nav Matt. 6: 24-34 en Deut. 6: 4-10a

Lieve mensen, jong en oud,
Gemeente van onze Heer Jezus Christus

Zorgen moet je doen, niet maken!
Dit is een van de vele spreuken van Loesje.
Van die korte oneliners die je pakken.
Inmiddels heeft Loesje trouwens concurrentie
gekregen van Visje, een christelijke variant.
Maar bij Visje kon ik niets ontdekken over zorgen maken.
Wel vond ik deze bij Loesje:

**ZORGEN MOET
JE DOEN**

NIET MAKEN

Loesje

Postbus 1045
6801 SA Arnhem
www.loesje.nl

Deze spreuk van Loesje kregen de ouders van de Rondom 4 kinderen van vanmorgen ook te zien op de voorbereidingsavond voor deze dienst. Immers als het goed is, dan zorgen zij voor de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd.

Voor Elin, Tim, Daan, Sem en Ruben. Daar vertelden ze ook over, maar naarmate zo'n gesprek verder verloopt blijkt dat naast het goed zorgen voor je kind er ook genoeg dingen zijn waar je als ouders wel zorgen over maakt.

- Hoe worden onze kinderen groot in deze drukke wereld?
- Redden ze het in de maatschappij?
- Hebben ze genoeg aansluiting bij een groep, bij vrienden en vriendinnen?
- Kunnen ze meekomen op school?

Ik denk dat het voor velen herkenbare 'zorgen' zijn.

Want niemand wil dat zijn of haar kind buiten de groep valt, wordt gepest, niet mee kan komen!

Iedere ouder ziet het kind graag gelukkig!

Maar zorgen kunnen het leven van ouders, of misschien ook van anderen hier aanwezig moeilijk en zwaar maken.

En welke zorgen speelden er in Katlijk bij Heerenveen?

Waardoor die 14 jarige jongen zijn ouders om bracht?

En kijk eens naar de wereldse zorgen:

Bij de Koerden, Spanje, mensen op de vlucht of alles weggevaagd door een natuurramp.

Hoe gaan we om met al die zorgen?

En het staat zeker haaks op de Bijbellezing die we vanmorgen hoorden, waarin Jezus zegt: 'Maak je niet bezorgd, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf'.

Bedoelt Jezus hier, dat we in het leven maar een beetje moeten pierewaaien of leven, voor de ouderen onder ons, leven als Swiebertje?

Ik vermoed dat het toch een beetje anders is bedoeld.

Want de tekst 'wees niet bezorgd' moeten we niet losmaken uit de context van de Bergrede.

In de Bergrede, Matteus 5 tot en met 7 interpreteert Jezus de leefregels uit het Oude Testament als het ware naar de tijd waarin Hij leeft.

Jezus zegt steeds: Jullie hebben gehoord dat... en dan komt er een leefregel uit het Oude Testament

En vervolgens zegt Jezus: Maar ik zeg jullie.....

en dan volgt er een uitleg, passend aan de tijd en cultuur van toen.

Jezus wil de leefregels niet vervangen of een alternatief voor geven,

maar probeert aan te geven, als je leeft met Gods leefregels,

dat positieve gevolgen kan hebben voor iedereen.

Elke tijd vraagt daarom een eigen interpretatie, een zogenaamde eigen ethiek.

Als je de woorden zo los hoort:

Maak je geen zorgen over je eten en drinken of over hoe je zult kleden?, dan klinkt het als goedkope raad.

Want leven is zorg dragen en zorgen hebben.

De zorgen je als het ware in de ban hebben.

Waardoor het zorgen en zorg dragen tot een last wordt.

Dan heb je niet zoveel aan de woorden:

'wees niet bezorgd'?

De woorden van Jezus om je leven niet door je zorgen te laten beheersen is de uitleg die hoort bij waar ik de lezing mee begon:

Niemand kan twee heren dienen.

En Jezus noemt dan God en Mammon.

Voor de toehoorders van toen was dat duidelijk.

Mammon is een dominante macht die hoort bij status, vermogen, prestige.

Mammon is de god die je zo in de macht kan hebben, zodat het je hele leven in al zijn doen en laten beheerst.

Jezus wil aangeven dat je daar beter mee kunt ophouden.

Met die graaicultuur, die 'heb' dingen!

Je zou nu kunnen zeggen: Je kunt niet de belangen van twee concurrerende bedrijven behartigen. Want één van de twee zal daarvan de dupe worden.

Het gaat Jezus erom dat wij ons afvragen

WAAROVER wij ons zorgen maken.

Je moet je wel degelijk zorgen maken:

nml. om te zoeken en te werken aan Gods Rijk en de gerechtigheid daarvan.

Dat wat God voor ogen had met zijn schepping.

Dat mensen goed samen kunnen leven door zijn leefregels.

Clou van Jezus boodschap hier is dat hij tegen je zegt:

Waar laten we onze ziel en zaligheid van af hangen?

Ben je alleen maar gefocust op je carrière?

Een groot huis, je auto die aan vervanging toe is?

Al die materiele zaken!

En dat je op die manier vergeet aandacht te geven aan de kleine en grote zorgen van de mensen met wie je dagelijks leeft, in huis, de school, op je werk, hier in de kerk?

Kortom:

Laat je je leven inpakken door begeerten?

Is die keuze bepalend voor je geluk?

Jezus zegt juist:

Je kunt je zorgen blijven maken, maar volgens Hem kun je beter aan zorg doen.

Dat is steeds het terugkerende thema in de Bergrede:

Zorgen voor elkaar.

Wees licht en zout voor elkaar.

Deel met elkaar.

Doorbreek vicieuze cirkels.
Zet die eerste stap tot verzoening, vergeving
Dan ben je groot in Gods Rijk.
En dat Rijk, daar kan al vandaag een start mee gemaakt worden.
In onze wereld van vandaag.
Ook de geestelijke zorg, juist ook voor de jonge oudergezinnen van vandaag.
Als kerk hebben daarin ook een taak.
Niet met de opgeheven vinger, en terug naar vroeger, maar zoals we op de
voorbereidingsavond vroegen:
Wat kunnen we als kerk voor jullie betekenen?
En dan blijkt dat ze blij zijn de markeringspunten: doop, rondom 4, 12,
Bij ziekte en zorg.

Toen dacht ik: die tekst van loesje:
Zorgen moet je doen, niet maken.
Het had net zo goed een tekst van Jezus kunnen zijn.
Ik zou zo zeggen: er ligt werk genoeg voor ons de komende week!
Moge het zo zijn.
Amen